

Πλίνθοι & κέραμοι Νο 3

στο χαρτί

Πόσες φορές δε νοιώθουμε την ασφυκτική πίεση των συναθρώπων μας να μας αλλάξουν για το καλό μας; Να μπορούμε στο «σωστό δρόμο». Στις σχέσεις μας, στη δουλειά μας, στην πολιτική. Διαβάζοντας τη συνέντευξη που έδωσε ο ισραηλινός συγγραφέας Αμος Οζ στον Θανάση Λάλα κράτησα ένα μικρό κομμάτι:

«...Πάρτε παράδειγμα τους ανθρώπους που λειτουργούν με φανατισμό, όποια και αν είναι τα πιστεύω τους. Αριστερούς, δεξιούς, κεντρώους, μουσουλμάνους, χριστιανούς, εβραίους... οποιονδήποτε λειτουργεί με φανατισμό. Έχω παρατηρήσει ότι ο φανατικός λειτουργεί 100% δημόσια, δεν λειτουργεί ποτέ ιδιωτικά. Δεν έχει ιδιωτική ζωή. Ο φανατικός ενδιαφέρεται πάντα περισσότερο για σένα παρά για τον εαυτό του. Είναι πάρα πολύ αλτρουιστής. Θέλει να σε αλλάξει. Συνεχώς λέει ότι σε αγαπάει και θέλει να σε αλλάξει. Όλη την ώρα όμως ασχολείται με τα δικά σου. Αν καπνίζεις, θέλει να σου αλλάξει αυτήν τη βλαβερή συνήθεια. Για το καλό σου. Αν ψηφίζεις, θέλει να σου αλλάξει αυτό που ψηφίζεις, πάλι για το καλό σου. Πέφτει συνεχώς στον λαιμό σου για να σε αγκαλιάσει. Αν αποδειχθεί ότι τελικά δεν αλλάξεις και τόσο εύκολα, τότε θα σε στραγγαλίσει. Είτε έτσι είτε αλλιώς, σου έχει καθίσει στον λαιμό, Γιατί; Διότι ο φανατικός δεν έχει δικό του εαυτό, δεν έχει ιδιωτική ζωή και επιπλέον δεν έχει καμία αίσθηση του χιούμορ. Δεν έχω δει ποτέ ως τώρα φανατικό που να έχει αίσθηση του χιούμορ. Νομίζω ότι αυτό απαντά στην ερώτησή σας για τα όσα συμβαίνουν έξω από την πόρτα και μέσα από αυτήν. Ο φανατικός δεν μπορεί να μείνει μέσα. Αν μείνει μέσα, νιώθει σαν να τον έχουν κλείσει φυλακή...»

«...Νομίσω ότι είναι θανάσιμοι κίνδυνοι για έναν άνθρωπο το να μην έχει ιδιωτική ζωή. Όπως και το να μην έχει μία πόρτα που θα τον βγάξει από τη δημόσια ζωή. Θυμάστε, κύριε Λάλα, όταν ήμασταν μικροί και μας έλεγαν οι γονείς μας «αύριο θα πάμε στον

Ζωολογικό κήπο»; Όλη τη νύχια ονειρευόμασταν τον ζωολογικό κήπο. Από τον ενθουσιασμό μας δεν μπορούσαμε να κλείσουμε μάτι. Το πρωί σηκωνόμασταν πολύ νωρίς, ντυνόμασταν γρήγορα γρήγορα και πηγαίναμε στον ζωολογικό κήπο. Έκανε ζέστη κι εμείς βλέπαμε το ένα ζώο μετά το άλλο. Κι άλλο ζώο, κι άλλο ζώο... Τα πόδια μας πονούσαν, νιώθαμε κουρασμένοι και το μόνο που θέλαμε ήταν να ξαναβρεθούμε στη δροσιά του νηπιαγωγείου, με τις κουρτίνες κλειστές, να κάνει ησυχία και να μη βλέπουμε πια άλλα ζώα. Αν όμως μέναμε στο σπίτι πολύ καιρό, τότε πάλι θα θέλαμε να πάμε, αν όχι στον ζωολογικό κήπο, στο λούνα παρκ ή κάπου αλλού. Αυτός είναι ο ρυθμός. Μέσα και έξω, μέσα και έξω. Σε όλα τα πράγματα. Μερικές φορές, όταν διαβάζω ένα βιβλίο, είναι σαν να πηγαίνω στον ζωολογικό κήπο. Αυτό όμως συμβαίνει επειδή είμαι τυχερός και διαθέτω πολλή φαντασία. Και βιβλίο να μην έχω, πάλι μπορώ να πάω στον ζωολογικό κήπο, μέσα στο μυαλό μου. Ο φανατικός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να μείνει στον ζωολογικό κήπο. Δεν θέλει με τίποτα να ξαναγυρίσει πίσω στο σπίτι. Θέλει συνεχώς να είναι εκεί. Λειτουργεί όπως οι τοξικομανείς.

Χρειάζεται συνεχώς αυτήν τη δημοσιότητα».

BHMAGAZINO Κυριακή 29 Μαΐου 2005



Πολλές φορές ακούγεται τελευταία το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας... Το κείμενο που ακολουθεί είναι του Χρήστου Μιχαηλίδη.

ΠΙΝ από μερικούς μήνες το περιοδικό «Newsweek» είχε κάνει ένα θαυμάσιο ερευνητικό ρεπορτάζ, επιλέγοντας περίπου πενήντα χώρες σ' όλο τον κόσμο ως τις καλύτερες, την κάθε μία ξεχωριστά, σ' έναν συγκεκριμένο τομέα της ζωής. Η Ινδία, φερ' ειπείν, επελέγη ως «η καλύτερη χώρα για να κάνει κάποιος επενδύσεις αυτή τη στιγμή». Η Γερμα-



νία ως «η καλύτερη χώρα για να αρρωστήσεις», αφού, σύμφωνα με το περιοδικό, έχει το καλύτερο σύστημα υγείας. Εκείνο όμως που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και που ξεχώρισα ως επιλογή, ήταν το να είσαι μαθητής στη Φινλανδία - τη χώρα «με την καλύτερη παιδεία στον κόσμο». Το έψαξα λιγάκι, να μάθω το πώς και το γιατί...

ΣΥΜΦΩΝΑ με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (γνωστότερου ως ΟΟΣΑ), προκύπτει ότι τα 15χρονα παιδιά στη Φινλανδία έχουν το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο διεθνώς. Στη χώρα αυτή η προσχολική εκπαίδευση δεν αρχίζει από το νηπιαγωγείο, σε ηλικίες άγριες, όπως εδώ, αλλά με τη λεγόμενη προδημοτική τάξη στα 6 τους χρόνια. Ακολουθεί το comprehensive school, δηλαδή ένα ενιαίο σχολείο, δημοτικό και γυμνάσιο, από τα 7 έως τα 16 χρόνια. Και ολοκληρώνεται ο κύκλος της μέσης εκπαίδευσης, όπως τη λέμε εμείς, με το ονομαζόμενο «άνωτερο δευτερεύον ή επαγγελματικό σχολείο», όπου φοιτούν οι μαθητές από το 16ο έως και το 19ο έτος της ηλικίας τους.

Από τους στατιστικούς πίνακες του ΟΟΣΑ βλέπουμε ότι οι μαθητές 7-14 ετών στη Φινλανδία περνούν τις λιγότερες ώρες στο σχολείο από όλους τους άλλους μαθητές στον κόσμο και δεν τους φορτώνουν οι καθηγητές τους με δουλειά για το σπίτι και με ανούσια τεστ στην τάξη. Εννοείται ότι δεν υπάρχουν εκεί φροντιστήρια - άγνωστη λέξη. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά της Φινλανδίας έχουν το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο παγκοσμίως, είναι 4^{οι} στον κόσμο στα μαθηματικά και πρώτοι, στην Ευρώπη, ενώ στις φυσικές επιστήμες πάλι πρώτοι στην Ευρώπη και 3^{οι} διεθνώς. Το 65% των νέων συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στα πανεπιστήμια της χώρας. Και, το σπουδαιότερο απ' ό-

λα, η Φινλανδία έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό δαπανών για την παιδεία στον κόσμο. Πρώτη είναι η Αμερική.

ΤΟΥΟΥΛΑ ΧΑΑΤΑΪΝΕΝ, υπουργός Παιδείας της χώρας, εξηγεί πολύ απλά: «Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις χαμηλού κόστους οικονομίες της Ασίας, άρα είναι θέμα οικονομικής επιβίωσης για μας να επενδύσουμε πολύ γενναία στην παιδεία, στην πρακτική εκπαίδευση των νέων μας και προπαντός στην επιστημονική έρευνα». Κατά την κ. Χαατάινεν, το κλειδί της επιτυχίας στην παιδεία είναι το λεγόμενο «ενοποιημένο σχολικό σύστημα», που σημαίνει ότι το παιδί μένει στο ίδιο σχολείο από τα 7 έως τα 16 του χρόνια, αντί να αλλάζει συνέχεια από το νηπιαγωγείο, ως το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο.

ΔΕΝ είναι λόγια του αέρα.

Πριν από ένα μόλις μήνα, στην ετήσια έκθεση του, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ξεχώρισε τη Φινλανδία ως «την πιο ανταγωνιστική οικονομία του κόσμου» και απέδωσε αυτήν την επιτυχία αποκλειστικά και μόνο «στην παιδεία και στην κουλτούρα της καινοτομίας», που έχουν απλωθεί «σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας». Η Φινλανδή υπουργός Παιδείας, μιλώντας χθες στην τηλεόραση του BBC, υπογράμμισε ότι στη χώρα της «οι γονείς γαλουχούν τα παιδιά τους να αγαπούν το διάβασμα» και γι' αυτό δεν θα βρείτε πόλη ή και χωριό εκεί που να μην έχει δημόσια βιβλιοθήκη, μικρή ή μεγάλη. Α, και μια τελευταία λεπτομέρεια: το εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια. Εμπλουτίζεται, βελτιώνεται, αναθεωρείται αλλά δεν αλλάζει η βασική του δομή, όπως την περιγράψαμε πιο πριν. Όποιο κόμμα κι αν κυβερνήσει...

Ελευθεροτυπία στις 25/11/2004



Όλο και πληθαίνουν οι εθνικές νίκες μας...Ποδόσφαιρο, Γιουροβίζιον... Όλο και πιο συχνά η γαλανόλευκη κυματίζει περήφανα... όλο και πιο συχνά νιώθω πως βρίσκομαι αλλού.... Νέοι ήρωες εμφανίζονται... Δεν είναι οι άνθρωποι του μόχθου, αυτοί που πασχίζουν για το κοινό καλό... Ακριβοπληρωμένα αστέρια γίνονται τα υδάλαμα μια κοινωνίας που αναζητά άρτο και θεάματα... Και κοντά τους πολιτικοί και παπάδες να συναγωνίζονται ποιος θα πρωτοεμφανιστεί πλάι τους...

Το παρακάτω κείμενο το είχα βρει παλιά στο Indymedia Athens - μια ανοιχτή συλλογή

κότητα απόμων που προσφέρουν άμεση και μη εμπορευματική πληροφόρηση. Γράφτηκε πριν 2 χρόνια. Μέσα στη ακρότητά του βρίσκω και τον εαυτό μου...

«Μπορώ ακόμη, να κλαίω και να γελώ κατά βούληση ;

Μπορώ να αηδιάζω ακόμη; ή πλέον θα μου το απαγορέψουν οι τρόπον τινά εθνοπερήφανοι μεν, αριστεροί δε, σύντροφοί μου.

Γιατί όσοι δεν χάρηκαν με την νίκη είναι για γέλια, για κλάματα, ή για τα Τάρταρα;

Γιατί έπρεπε να χαρώ με την νίκη του Μπασινά ή του Δέλλα (να μην αδικήσω τον Χαριστέα, η κίνηση τη στιγμή του θριάμβου με την φανέλα που έγραφε Μικου με κέρδιση για πάντα, η τον Βρύζα που «παρέλειψε» το απλωμένο προς προσκύνηση χέρι του Χριστόδουλα);

Είναι πιο κολλητοί μου αυτοί, από τον Ανρί , τον Μπάλακ , τον Ρουι Κοστα , η τον Νέτμεθ;

Θα μοιραστώ την δόξα, την φήμη η το πριμ τους;

Θα πάρω και εγώ άδεια για πρακτορείο, για βενζινάδικο, ή θα γίνω και εγώ αργόμισθος αεί συνταξιούχος;

Μοιραζόμαστε μήπως τον ίδιο πνευματικό (ακόμα και αυτός παρήλασε) με τον Ζαγοράκη;

Σκίρτησα όμως με το γκολ , όπως με κάθε γκολ που βάζει μια μικρή ομάδα κατά μιας πολύ μεγαλύτερη της, ειδικά όταν το βάζει σε νεκρό χρόνο.

Παρέλειψα όμως, να πάρω το γκάμπριο μου, να ντυθώ την αρχαιοελληνική χλαμύδα μου και να συμφορήσω με χιλιάδες άλλους αναστημένους τσολιάδες απογόνους του Κολοκοτρώνη το νταουν ταουν.

Είναι τόσο τραγική η κατάσταση μου;

Παρέλειψα ακόμη να υποδεχτώ τις συζυγούς των Ηρώων στο Στάδιο του Θριάμβου, πήρα όμως την δόση μου από τους παππούδες τους κουμπάρους και τους γείτονες των Θεών.

Μπορώ να ελπίζω σε συγκώρηση που δεν στριμώχτηκα, ως όφειλα, στην επινίκια φέστα σας;

Ή μήπως θα τιμωρηθώ για την αντεθνική στάση μου;

Ή βαριοπούλα των τσολιάδων θα είναι η τιμωρία;

Αλήθεια κιόλας, η βαριοπούλα του Δέλλα του τσολιά που έχει ζυγιστεί;

Πως εκατομμύρια λαού γνωρίζουν με τόση σιγουριά ότι είναι βαριά;

Υ.Γ. Αυτό το Ελλάδαρα τι ακριβώς σημαίνει; Υπερθετικός του Ελλάδα είναι; Το Ελληνάρας το καταλαβαίνω (αυτός που έχει περισσότερο DNA % απο τον Μέγα Αλέκο) Αλλά Ελλάδαρα; Προέρχεται από την αττική, την ελληνιστική ή την νεοελληνική εκδοχή της γλώσσας;

Υ.Γ2 Τέτοια επίθεση που δεχόμαστε από την αριστερά, όλοι όσοι δεν συνεπαιρνώμαστε από εθνικούς θριάμβους, έχουμε να δεχτούμε από τα χρόνια της σκληρότερης δεξιάς.

Η αριστερά πλέον σε νέους ρόλους.

Δεν μας επιτρέπει ούτε να φρικάρουμε μπρος στην μαζική επίθεση της βαρβαρότητας.

Κάντε μας λοβοτομή, παράλληλα και με μια εγκεφαλική πλύση, όλοι μαζί θα κλαίμε, όλοι μαζί θα γελάμε. Αυτό δεν θέλετε; Αηδία. Για πάντα κουρδιστό θα είναι το πορτοκάλι, όποιος και να το κουρδίζει»

Γράφτηκε από κουρδιστό πορτοκάλι (Παρασκευή 9 Ιουλίου 2004 στο Indymedia Athens)



*Β*αδίζοντας στα μονοπάτια του ίντερνετ βρέθηκα σ' ένα από τα πολλά φόρουμ. Διάβασα εκεί τις ιστορίες του Νεκτάριου που έγραψε ο Φαέθων(;). Μια απ' αυτές είναι εδώ ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται στο: [http://www.phorum.gr/viewtopic.php?t=4424&start=442 ...](http://www.phorum.gr/viewtopic.php?t=4424&start=442)

Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ

Είμαι ο γνήσιος εθνικόφρων Έλλην Νεκτάριος. Όταν λέμε Έλλην εννοούμε αυθεντικός απόγονος της απαράμιλλης φυλής των αρχαίων Ελλήνων. Όσα ψέματα και αν λένε τα κουμούνια και ότι και να λένε οι ψευτοπροοδευτικοί διεθμιστές της δεκάρας, η Ελληνική φυλή δεν είναι σαν τις άλλες, είναι σαφώς ανώτερη από κάθε άποψη και αυτό θα σας το αποδείξω απράνταχτα.

Για την καταγωγή των Ελλήνων υπάρχουν πολλές θεωρίες. Η πιο πιθανή που εξηγεί την ανωτερότητά τους από τις άλλες φυλές, είναι ότι ήρθαν από άλλο πλανήτη, πιθανόν από το Σείριο. Υπάρχουν σαφέστατες αναφορές για διαστημόπλοια, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές τα οποία κατείχαν οι πρόγονοί μας και τα οποία υπάρχουν ακόμα κρυμμένα και φυλάσσονται από την ομάδα Έψιλον,

αλλά δεν μου επιτρέπεται να επεκταθώ περισσότερο γι αυτά.

Η μεγάλη ποιοτική διαφορά των αρχαίων Ελλήνων φάνηκε πολύ γρήγορα από τα μεγαλουργήματά τους. Όλες οι επιστήμες στη γη και όλες οι ανακαλύψεις από τους προγόνους μας δημιουργήθηκαν. Όλα τα μεγάλα μνημεία της ανθρωπότητας είναι έργα Ελλήνων. Και δεν μιλάω μόνο για τον Παρθενώνα, την Κνωσό, την Αγία Σοφία και όλα αυτά που όλοι παραδέχονται. Μιλάω και γι' αυτά που άλλοι μας έκλεψαν ή τα φτιάξαμε εμείς γι' αυτούς. Για παράδειγμα οι πυραμίδες των Αιγυπτίων έγιναν με σχέδια τα οποία εκλάπησαν από τους αρχαίους Έλληνες, το σινικό τείχος χτίστηκε από Έλληνα μηχανικό, τα μεγάλα αστεροσκοπεία των Ατζέκων είναι έργα Ελλήνων. Και για να πάμε στα σύγχρονα η θεωρία της σχετικότητας είναι δημιούργημα του Έλληνα Καραθεοδωρή και του την έκλεψε με δόλο ο εβραίος Αϊνστάιν. Και για να μην πολυλογούμε δεν υπάρχει επιστήμη σήμερα που να μην στηρίζεται στις βάσεις που έβαλε ο Αριστοτέλης και οι άλλοι πανμέγιστοι Έλληνες. Δηλαδή αν δεν υπήρχαν οι ξεχωριστοί και ανώτεροι Έλληνες η ανθρωπότητα σήμερα θα ζούσε ακόμα σε σπηλιές.

Όλα αυτά τα έχει αποδείξει η βιολογία με τον πλέον αναμφισβήτητο τρόπο. Βρέθηκε ότι μέσα στα κύτταρα των Ελλήνων βρίσκονται στα γονίδια και στα χρωματοσώματα και σε μεγάλη ποσότητα κάποια ανώτερα συστατικά τα οποία δεν υπάρχουν ούτε σε ίχνη στους άλλους λαούς. Είναι τα συστατικά εκείνα που δίνουν μας τη νίκη όταν χρειάζεται, οδηγούν σε υψηλές πνευματικές λειτουργίες και μας οδηγούν στη δημιουργία πολιτισμού ανά τους αιώνες.

Διάβασα πρόσφατα μία σοφή επιστημονική ανάλυση για τα Ελληνικά χρωματοσώματα Χ, Ψ, και Ω νομίζω και έμεινα κατάπληκτος για το μεγαλείο της φυλής μας. Δεν ξέρω και πολλά από βιολογία και δεν τα πολυκατάλαβα όμως ένοιωσα την ανωτερότητα του έθνους μας. Το σπουδαιότερο και το σημαντικότερο στα Ελληνικά προικισμένα χρωμοσώματα είναι η θρησκείας μας η Ορθοδοξία. Είμαστε προικισμένοι να είμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία! Γι αυτό δεν είναι και δυνατόν ένας αληθινός Έλληνα να είναι κομμουνιστής.

Επίσης η βιολογία έχει αποδείξει περίτρανα τη συνέχεια της ελληνικής φυλής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Τα ανθελληνικά κουμούνια προσπαθούν να μας πουν τη βλακεία ότι έχουν γίνει πολλές επιμειξίες με

άλλες φυλές και οι σημερινοί Έλληνες δεν έχουν φυλετική σχέση με τους αρχαίους. Αυτό είναι αισχρό ψέμα! Πέρα από το ότι η βιολογία έχει αποδείξει την πλήρη καθαρότητα της ανώτερης Ελληνικής φυλής ανά τους αιώνες, υπάρχει και η κοινή λογική που τα κουμούνια και οι ψευτοκουλτουριάρηδες αρνούνται: Ένας σε όλα ανώτερος λαός σε καμία περίπτωση δεν θα δεχόταν να επιμειχθεί με κατώτερα όντα όπως τούρκοι, αλβανοί, ολάβοι, άραβες, βενετοί, φράγκοι, ρωμαίοι, σαρακηνοί κλπ. Έτσι η φυλή μας είναι καθαρή, αμόλυντη και ανώτερη όλων. Μετά από εμάς ίσως οι Γερμανική Άρια φυλή μόνο ακολουθεί.

Θα μου πείτε γιατί τότε δεν είναι όλοι οι Έλληνες τέλειοι; Η απάντηση είναι ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις στην περιεκτικότητα των γονιδίων μας σε Ελληνική ουσία. Υπάρχουν και αυτοί που έχουν μειωμένη αλλά και μερικοί που δεν έχουν καθόλου. Αυτοί οι τελευταίοι είναι οι ελαττωματικοί, οι άρρωστοι, τα κατακάθια. Είναι αυτοί που γίνονται κομμουνιστές, ομοφυλόφιλοι και άθεοι, αν και συνήθως τα αποβράσματα αυτά είναι συγχρόνως και τα τρία μαζί. Είναι αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν ακόμα και τα θαύματα των Αγίων μας!

Απέδειξα λοιπόν επιστημονικά ποι είμαστε εμείς οι γνήσιοι καθαροί Έλληνες. Είμαστε ο ανώτερος λαός από όλους στη γη. Τα ερυθρά μιάσματα να το βουλώσουν. Αρκετά έχουν βλάψει ως τώρα την πατρίδα.

Νεκτάριος

Για τη γραφή, αντιγραφή
ανατύπωση και διανομή
Σαπρίκης Χρίστος

Πλίνθοι και κέραμοι on line στο
www.xsap.gr

