

2003 - 2004

Τα Τετραπτικάκια





Πότε πέρασε ο καιρός κι ήρθε πάλι
το καλοκαίρι;

...το καταλαβαίνω μόνο από σας
γιατί δε θέλετε πλέον άλλο
μάθημα... δε θέλετε ν' ακούσετε
τίποτα.

...Δυο χρόνια προσπάθησα να σας
«γεμίσω το κεφάλι». Τα κατάφερα;

Τι είπατε;

Πώς σας άντεξα;

Μα είναι απλό. Σας αγαπούσα
πολύ ...κι έκανα περισσότερες
ζαβολιές από σας... 😊

Η δασκάλα σας

Αυτά τα χρόνια στο σχολείο πέρασα καλά με τους φίλους μου και με τους δασκάλους μου, την κυρία Γιούλα, την κυρία Βάσω, την κυρία Αντιγόνη, τον κύριο Πάνο, την κυρία Ελένη και την κυρία Γλυκερία. Στην Γυμναστική παίζαμε και κάναμε ασκήσεις. Αυτή η χρονιά θα μου μείνει αξέχαστη.

Αλέξης Τσαγκαρόπουλος



Αντρέας



Μου άρεσε από την περσινή χρονιά το μάθημα της Ιστορίας. Επίσης μου άρεσε η Αισθητική Αγωγή γιατί κάναμε χειροτεχνίες. Από όλες μου άρεσε μια χειροτεχνία που κόβαμε ύφασμα και φτιάχναμε λουλούδια.

Αντρέας Οικονόμου

Φέτος η κυρία Γιούλα μας έμαθε πολλά πράγματα. Μας έμαθε να κεντάμε, μας έφερε να να δούμε το DVD του Νέμο και το Toy Story 1.

Μας έδινε και ζωγραφίζαμε ωραίες φωτογραφίες. Πιο πολύ μου άρεσε το Ram Kid ένα αλογάκι και κάτι φωλίτσες με πουλάκια. Την αγαπώ πολύ και θα ήθελα να την έχω και του χρόνου.

Αντωνία Καραμπίνη



Τα δύο χρόνια στην Τρίτη και στην Τετάρτη τάξη με την κυρία Γεωργία πέρασα θαυμάσια. Θυμάμαι μια φορά που πήγε στο φωτοτυπικό να βγάλει φωτοτυπίες εμείς κάναμε φασαρία. Μου άρεσε πιο πολύ η χειροτεχνία που κάναμε.

Αρετή Σαββάτη





Εγώ αγαπάω πάρα πολύ την κυρία μου και θα ήθελα να την έχω και του χρόνου για να μας μάθει καινούρια πράγματα.

Παρ' όλο που είμαι ζωηρός, η κυρία μου μ' αγαπάει.

Η κυρία μου είναι πάρα πολύ καλή γιατί μας μαθαίνει καινούρια πράγματα και γιατί μας προσέχει.

Γιάννης Αγοραστός

Πέρασα όλες αυτές τις μέρες πάρα πολύ ωραία με την κυρία μου. Γνώρισα πολύ καλούς φίλους, έπαιζα, μιλάγα με τους φίλους μου και κάναμε όλοι πολλά πράγματα. Με τη κυρία μου έμαθα πολλά πράγματα. Έκανα πλάκες, διασκεδάσαμε με όλους τους φίλους μου.

Γιώργος Καλοφωλιάς




Στην Τρίτη και στην Τετάρτη τάξη πέρασα τέλεια.

Από την Τρίτη να σας πω την αλήθεια δεν θυμάμαι και πολλά πράγματα αλλά από την Τετάρτη αρκετά. Στο πρώτο τρίμηνο της Τετάρτης έγινε γλέντι γιατί είχα ένα Β στη γυμναστική, γιατί δεν έπαιζα ομαδικά. Πιστεύω πως στην Τρίτη ήμουν αρκετά ζωηρός, αλλά στην Τετάρτη ήμουν κάπως καλύτερος. Για να μη τα πολυλογούμε, εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλές διακοπές και να βγάλουν το γυμνάσιο με 20 χωρίς το (2). Καλή τύχη.

Γιώργος Λυγδής



Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 



ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΥΚΗ

Εγώ αυτά τα δύο χρόνια με την κυρία Γιούλα πέρασα πολύ ωραία και τώρα θα στενοχωρηθώ πολύ που θα αλλάξουμε δάσκαλο. Εμένα το καλύτερό μου μάθημα είναι η αισθητική αγωγή και ιδιαίτερα οι εργασίες που κάναμε με την ίδια. Αυτά τα δύο χρόνια θα μου μείνουν αξέχαστα.

Κυρία σας αγαπώ πάρα πολύ!!!

Δήμητρα Λουκή



Στην Τρίτη και στην Τετάρτη τάξη είχα την κυρία Γιούλα. Με την κυρία Γιούλα έμαθα πολλά πράγματα π.χ. να κεντάω, να ζωγραφίζω πολύ πιο ωραία. Η κυρία Γιούλα φώναζε μερικές φορές αλλά με το δίκιο της. Θα τα θυμάμαι όλα αυτά. Μια γλυκιά ανάμνηση είναι ότι τα πέρασα πολύ ωραία και ότι έμαθα περισσότερα πράγματα. Την αγαπώ πολύ και θα τη θυμάμαι για πάντα.

Εύχομαι σε όλες τις συμμαθήτριές μου και σε όλους τους συμμαθητές μου, καλές διακοπές και να τα περάσουν ωραία όπως και με τη κυρία Γιούλα.

Δήμητρα Χριστοπούλου

Τα δύο αυτά χρόνια πέρασα καλά, έμαθα πολλά πράγματα. Η δασκάλα μου, η κυρία Γιούλα, ήταν πολύ καλή μαζί μου και πιστεύω πως ήταν με όλα τα παιδιά καλή. Μακάρι να περάσουμε και του χρόνου τόσο καλά.

Κωνσταντίνος Κουζιώκας.



Με την κυρία πέρασα πολύ ωραία εδώ και δύο χρόνια και μαζί με τους συμμαθητές μου.

Είχαμε πλάκες, τσακωμούς, πειράζαμε ο ένας τον άλλο, λέγαμε ψέματα, κάναμε πλάκες στην κυρία και κρυβόμασταν πίσω από πόρτες και ντουλάπες και όταν ερχόταν βγαίναμε και φωνάζαμε.

Αυτό που μου έχει μείνει είναι την Πρωταπριλιά που είχαμε κρυφτεί στο βιβλιοπωλείο και κάποια στιγμή πάμε στην τάξη τρεχάλα, κρύβουμε τις τσάντες, τα μπουφάν και περιμένουμε να έρθει και να βγούμε έξω και να της φωνάξουμε και να κάνουμε μάθημα.

Δωρολένα Αναστασοπούλου



Εγώ στην Τρίτη και Τετάρτη δημοτικού, πέρασα πάρα πολύ ωραία και όμορφα. Πέρασα όμορφα στις εκδρομές, στα μαθήματα και στα παιχνίδια.

Εμένα μου άρεσαν και οι δύο χρονιές γιατί ο Αλέξης έκανε αστεία και οι χρονιές ήταν ωραίες.

Θοδωρής Αρσένης





Αυτά τα δύο χρόνια δηλαδή στην Τρίτη και στην Τετάρτη πέρασα πολύ ωραία. Γνώρισα καινούριους φίλους και έμαθα καινούρια γράμματα. Η δασκάλα μας η κυρία Γιούλα ήταν πολύ καλή και μας μάθαινε καινούρια πράγματα. Στενοχωριέμαι που θα πάω στην Πέμπτη τάξη και δε θα έχω πια δασκάλα την κυρία Γιούλα Βάλλα γιατί την αγαπώ και δεν θέλω να έχω άλλη δασκάλα στη ζωή μου.

Η καλύτερή μου ανάμνηση είναι ότι πολλές φορές μας ανεχόταν και δεν μας πήγαινε στο διευθυντή.

Την κυρία Γιούλα την αγαπώ πολύ και δεν θέλω άλλη δασκάλα.

Ειρήνη Καρανδρέα

Εγώ αυτά τα δύο χρόνια με τη κυρία Γιούλα πέρασα πολύ ωραία! Ακόμα ελπίζω να μη τη στεναχωρήσαμε πολύ!

Εμένα μου άρεσαν πολύ οι ζωγραφιές που κάναμε και στην Τρίτη δημοτικού και στην Τετάρτη. Δεν μπορώ να πω όλες οι ζωγραφιές ήταν όμορφες αλλά τα πουλιά με τις φωλιές τους και τα λουλούδια που κάναμε στη Τρίτη δημοτικού μου άρεσαν πάρα πολύ.

Είμαι σίγουρη πως δε θα ξεχάσω τίποτα από όλα τα χρόνια του δημοτικού.

Κυρία σας αγαπώ!!!

Ρένα Τσεκούρα

ΕΙΡΗΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ



Φέτος πέρασα πολύ πιο ωραία από ότι είχα φανταστεί.

Η καινούρια μου δασκάλα, οι καινούριοι συμμαθητές μου και γενικά το καινούριο μου σχολείο, όλοι αυτοί μου φέρθηκαν πολύ καλά.

Πέρασα και ωραίες στιγμές και κακές.

Μου έμειναν και πολλές αναμνήσεις όπως: οι ωραίες ζωγραφιές, οι ωραίες πλάκες και καμιά φωνή της κυρίας.

Αυτό το σχολείο τελικά είναι πολύ καλό και σου μαθαίνει καλούς τρόπους και πολλά άλλα.

Μ' αρέσει και θέλω να έρθω και του χρόνου!!!

Κατερίνα Δημοπούλου

ΚΑΤΕΡΙΝΑ



Αυτά τα δύο χρόνια που πήγα στην Τρίτη και στην Τετάρτη δημοτικού πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είχα μια καλή δασκάλα που μου μάθαινε καινούρια, ενδιαφέροντα και σημαντικά πράγματα. Ακόμα θυμάμαι που μας έκανε γυμναστική και παίζαμε μόνο και κάποιες στιγμές που όση φασαρία και να κάναμε, μας άντεχε. Ακόμα όταν κάναμε φασαρία δε μας μάλωνε. Δε μας έβαζε πολλά μαθήματα. Ήταν πάρα πολύ καλή.

Στους συμμαθητές μου εύχομαι καλή πρόοδο και καλό καλοκαίρι!!!

Μαρία Βασσάλου

Αυτά τα δύο χρόνια τα πέρασα πολύ ωραία, αλλά μερικές φορές στεναχωριόμουν. Για τους συμμαθητές μου, εύχομαι ότι καλύτερο. Με πολλά παιδιά ήρθα πιο κοντά ας πούμε τη Μαριάννα, τη Δήμητρα, την Κατερίνα, την Ειρήνη, τη Ρένα. Πολλά παιδιά έκαναν πλάκες και διασκέδαζα στα διαλείμματα. Τώρα ήρθε η σειρά της κυρίας. Ήταν πολύ καλή, μας πρόσεχε και μας έδινε χρήσιμες συμβουλές. Μας πήγαινε και πολλές εκδρομές στην Ακρόπολη, στο Μουσείο Μπενάκη, στο Ζωολογικό Κήπο και σε άλλα μέρη. Με τα 23 παιδιά περάσαμε πολλά και δεν πρόκειται να τα ξεχάσω. Τώρα για την Τρίτη δε θυμάμαι πολλά πράγματα αλλά για την Τετάρτη πολλά. Με την κυρία κάναμε πολλά πράγματα, κεντάγαμε, ζωγραφίζαμε. Για να μη τα πολυλογώ, τα πέρασα τέλεια και ξέχασα και κάτι άλλο:

Θέλουμε την κυρία και για τα άλλα δύο χρόνια του δημοτικού και στο γυμνάσιο δε θα μας χάλαιγε!

Μαντώ Λάζου



Ευχαριστώ τη δασκάλα μου που μου έμαθε τόσα πολλά. Θυμάμαι τις χειροτεχνίες που κάναμε, τις ζωγραφιές και τα παιχνίδια. Τις στιγμές που περάσαμε όλοι μαζί και τις δυσκολίες των παιδιών, αλλά μας φώναζε, αλλά είχε δίκιο. Θα 'θελα να την έχουμε και φέτος όπως πιστεύω και όλους τους άλλους. Πάντως θα μου λείπει η κυρία

Μάριος Νταρούις

Αυτά τα δύο χρόνια που ήμουν μαζί με την κυρία Γεωργία πέρασα πολύ όμορφα. Έμαθα πολλά πράγματα όπως να γράφω καλύτερα, έμαθα περισσότερα πράγματα για τα παλιότερα χρόνια, έμαθα για το τι γίνεται στον κόσμο, έμαθα να μετρώ καλύτερα με άλλους τρόπους και έγινα πολύ καλύτερη μαθήτρια και αυτό χάρη στην κυρία Γιούλα.

Του χρόνου θα ήθελα να είμαστε πάλι μαζί αλλά αυτό ξέρω πως δεν θα γίνει όσο κι αν το θέλω. Χωρίς αυτή την κυρία δεν θέλω να πάω στην επόμενη, την αγαπάω πάρα πολύ και αυτά τα δύο χρόνια που ήμασταν μαζί όλοι τη συνηθίσαμε και την αγαπήσαμε. Στην άλλη τάξη χωρίς την κυρία Γιούλα τουλάχιστον στο πρώτο τρίμηνο, θα έχω πάρει τρία εφτά. Η άλλη τάξη θα είναι πολύ τυχερή που έχει την κυρία μας και τη ζηλεύω πάρα πολύ.

Μαριάννα Κουρνιδάκη



Στη τάξη μου πέρασα πολύ ωραία. Η δασκάλα μου ήταν πάρα πολύ καλή και δεν μας έβαζε πολλές ασκήσεις. Εγώ έχω όμως μια απορία. Πώς μας άντεχε; Ημασταν λίγο διαβολάκια και κάναμε, όχι λίγο φασαρία ούτε πολύ, μόνο πάρα πολύ.

Εγώ πάντως πέρασα πάρα πολύ ωραία και ας μας έβαζε τις φωνές επειδή φωνάζαμε.

Χάρης Δρακούδης

ΚΑΛΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΚΑΛΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ



Εγώ δεν είμαι πολύ καιρό σε αυτό το σχολείο.

Ήρθα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Όμως σε αυτό το λίγο καιρό έκανα πολλές φιλίες. Συνήθισα τους συμμαθητές μου και τη δασκάλα μου. Τη δασκάλα μου τη λένε Γεωργία. Είναι πολύ καλή και δε μας έβαζε πολλές ασκήσεις.

Μου έμαθε πολλά πράγματα για να γίνω και έγινα καλύτερη μαθήτριά. Μας έμαθε να κεντάμε και μας έβαζε να βλέπουμε βίντεο και DVD. Πέρασα πολύ καλά και θα στεναχωρηθώ που θα αλλάξω δάσκαλο. Η καλύτερη στιγμή που πέρασα ήταν όταν είδαμε το DVD «Ψάχνοντας το Νέμο».

Σε όλους του συμμαθητές μου και τη δασκάλα μου εύχομαι να περνάνε καλά.

Η συμμαθήτριά τους

Νάσια Χαλαστάρα

Σ' αυτά τα δύο χρόνια στην Τρίτη και στην Τετάρτη πέρασα καλά. Μαζί με την δασκάλα μου και τους συμμαθητές μου. Αλλά η φίλη μου είναι η Κατερίνα. Περνάμε ωραία. Στο σχολείο παίζουμε μαζί στα διαιήματα. Πέρασα και στην Τρίτη και στην Τετάρτη ωραία. Όταν πήγαμε στην Ακρόπολη και σε άλλα μέρη που πήγαμε περάσαμε ωραία.

Κι εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι

Στέλλα Χανιώτη





Και να που ήρθε το τέλος! Αυτά τα δύο χρόνια είχαν και τα καλά τους και τα κακά τους. Εύχομαι σε όλους τους συμμαθητές μου καλή πρόοδο.

Επίσης εύχομαι σε όλη, την επόμενη σχολική περίοδο να περάσουμε εγώ και όλα τα παιδιά, όπως περάσαμε αυτά τα δύο χρόνια.

Ακόμα θέλω να ευχαριστήσω τη δασκάλα μου για τα ωραία χρόνια που περάσαμε μαζί.

Χαρούλα Νομικού



Στην τάξη Δ2 πέρασα πολύ ωραία με την κυρία Γιούλα. Την ευχαριστώ που μου έμαθε γράμματα, στα δύο χρόνια που ήμασταν μαζί. Ήταν καλή γιατί μας έκανε ότι της λέγαμε. Μας έβαζε λίγες ασκήσεις και μας άφηνε όταν τελειώναμε τα μαθήματα να παίζουμε στο προαύλιο ή να κάνουμε Αισθητική Αγωγή.

Της εύχομαι να είναι καλά και να έχει καλές τάξεις, που να μην κάνουν φασαρίες. Στους συμμαθητές μου, εύχομαι να είναι Άριστοι στα μαθήματα και όταν μεγαλώσουν να κάνουν καλή οικογένεια. Μ' αρέσει αυτή η τάξη γιατί πέρασα αξέχαστες στιγμές.

Χρήστος Τσατσαρώνης

