



τα πρώτακια



2001-2002





είναι



ΠΟΙΟΣ

Κύλησε κι αυτή η χρονιά
όμορφα και πάει
κι η καρδιά μας πρόσχαρα
σήμερα χτυπάει.

Κλείνει το σχολείο μας
κλείνουν τα βιβλία
κι όλοι λέμε γεια χαρά
τώρα στα θρανία.

ΠΟΙΟΣ;



ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ...



Η πρώτη πρόταση που γράψαμε...

...Μια μέρα μας επισκέφτηκε μια ακρίδα... Αφού παίξαμε μαζί της γράψαμε την πρώτη μας πρόταση...



Η ακρίδα είναι στο ποτήρι. (Δήμητρα)

Στο ράφι είναι μια ακρίδα. (Κυριάκος)

Μεγάλη ακρίδα. (Πέτρος)

Η ακρίδα πηδάει. (Χρήστος)

Η ακρίδα πέταξε γύρω-γύρω από την τάξη μας.
(Δέσποινα)

Η ακρίδα έχει μεγάλα πόδια. (Αναστασία)

Μια μεγάλη ακρίδα. (Γεωργία)

Η ακρίδα έχει μεγάλα πόδια. (Κώστας)

Η ακρίδα έχει μεγάλα πόδια. (Λεντιόν)

Η ακρίδα έχει μεγάλες κεραίες. (Ελένη)

Πάνω στο ράφι μου είναι μια ακρίδα. (Σταύρος)

Να και η ακρίδα. (Φώτης)

Η ακρίδα είναι καλή. (Στράτος)

Η ακρίδα πήγε μέσα στην τάξη μας και πετούσε. (Έφη)

Η Μαρίνα, η Κέλυ και ο Γιάννης ήταν άρρωστοι εκείνη την ημέρα και γράψανε αργότερα την πρώτη τους πρόταση.



Τέλειωσε για φέτος το ταξίδι μας στον κόσμο των γραμμάτων και των αριθμών. Από τον Σεπτέμβριο δεν θα είμαστε οι πιο μικροί του σχολείου. Δευτεράκια πια, το καράβι της γνώσης θα μας πάει πολλά ταξίδια ακόμη...
...Μέχρι τότε όμως ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ...

Σαπρίκης Χρίστος



ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ

Μαρίνα, Γεωργία, Δέσποινα
Δήμητρα, Έλενα, Έφη
Κέλλυ, Αναστασία

Κυριάκος, Γιάννης, Φώτης
Πέτρος, Λεντιόν, Σταύρος
Κωνσταντίνος, Χρήστος, Στράτος

